

Nieuws

kairopalestina.nl

Inspirerende bijeenkomst in Kasteel Stapelen op 16 okt. 2012 over Boycot, Desinvestering en Sancties

Ruim veertig betrokkenen uit de wereld van kerk en politiek waren 16 oktober 2012 bijeen op de schilderachtige lokatie *Kasteel Stapelen* in Boxtel – gastvrij ontvangen door de daar gevestigde Paters Assumpti-onisten. Op uitnodiging van [Kairos Palestina NL](http://KairosPalestinaNL) spraken zij op per-sonlijke titel over het appel dat Palestijnse christenen doen in het [Kairosdocument](#):

Wat zijn voor ons in NL manieren om een rechtvaardige vrede tussen Palestina en Israël te ondersteunen op een wijze die recht doet aan menselijke en christelijke waarden en overtuiging?

Concreet: Wat willen en kunnen Nederlandse kerken en organisaties doen om gehoor te geven aan de oproep in het Kairos document tot [Boycot, Desinvestering en Sancties](#) (BDS) om een rechtvaardige vrede in Israël en Palestina te bewerkstelligen?

Speciale gasten uit Palestina waren [Rifat Kassis](#), oud-president van de internationale beweging Defence for Children International ([DCI](#)), geweldloos mensenrechten-activist, meerdere malen gevangen gezet door Israel, coördinator en een van de schrijvers van het Kairos-docu-ment, en [Shatha Bannoura](#), een jonge Palestijnse econome, actief voor vrede en rechtvaardigheid.

Vrienden van Sabeel: 12-daagse pelgrimsreis in september 2013

Vrienden van Sabeel organiseren in september 2013 een 12-daagse pelgrimsreis naar Israël en de Palestijnse gebieden.

De reis staat onder leiding van ds. Willemien Keuning en Riet Schelhaas, respectievelijk secretaris en webmaster van de Vrienden van Sabeel Nederland. Zij bezoeken een aantal heilige plaatsen en ontmoeten mensen die dagelijks betrokken zijn bij het conflict in dit land, zowel aan Joodse als aan Palestijnse zijde.

De reis is gericht op leden van parochies en gemeenten. Ook collega's die overwegen een dergelijke reis te gaan leiden, zijn van harte welkom. Deze reis biedt hen de gelegenheid, ideeën en ervaring op te doen. De kosten voor deze 12 daagse reis bedragen - bij benadering en afhankelijk van de dollarkoers - : 1600 euro. De eerste deelnemers hebben zich al aangemeld. Als u niet helemaal zeker bent van uw deelname, kunt u toch nu al een plaats reserveren. De groep zal uit maximaal 20 deelnemers bestaan. [Lees meer](#)

Oproep tot zitting Raad voor de mensenrechten / Demonstratie Amsterdam 17 nov. 2012

- Het Palestijnse Centrum voor Mensenrechten (PCHR) roept de internationale gemeenschap op om dringend een speciale zitting van de Mensenrechtenraad om de escalerende situatie in de Gazastrook aan te pakken. [Lees meer](#)
- Het Nederlands Palestina Komitee organiseert Zaterdag 17 nov. 2012 om 13u een [demonstratie op de Dam in Amsterdam](#)

Gaza demonstratie (Amster)Dam 17 nov.

2012

Een van de eerste sprekers op de manifestatie was Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid (EAJG). Hij hield een krachtige en sterk gestileerde toespraak waarin hij de barbarij van zoveel doden in de door Israël bezette Gaza-strook scherp aan de kaak stelde. Een Ander Joods Geluid staat voor de noodzakelijke kritische noot in de berichtgeving over Israël en streeft naar een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het conflict tussen Israël en Palestina.

... in Gaza wonen mensen, onze gedachten zijn bij hen, gisteren, nu, morgen en overmorgen, als zij hun doden moeten gedenken, en hun leven weer moeten oppakken. Laten wij dan trots zijn op hen en op hun ongelooflijke veerkracht, hun 'soemoed'. En, hoe moeilijk dat u ook valt, misschien, laten wij ook de Israëli's niet vergeten, die hun leiders weliswaar gekozen hebben, maar die door hen bedrogen nu naar de schuilkelders moeten.

En laten wij vooral, niet pas straks maar nu, meteen, onze eigen leiders ter verantwoording roepen, die ons willen sussen, met gebazel over 'het vredesproces', terwijl zich voor onze ogen een oorlogsproces ontrolt, zich voor onze ogen opnieuw een oorlogsproces ontrolt.

[Lees de toespraak van Een Ander Joods Geluid op de Manifestatie op de Dam tegen het door Israël tegen Gaza ontketende geweld](#)

Indrukwekkend was het voorlezen van de lijst met de op dat moment nog 33 doden, van oud tot jong, incl. een 6 maanden zwangere 19 jarige vrouw.

Sprekers betreurden ook de drie slachtoffers aan Israëlische zijde.

Hier treft u een [fotoreportage](#) van Igo Corbière

De demonstratie werd georganiseerd door het Nederlands Palestina Komitee. [Lees meer](#)

Verklaring van christelijke en kerkelijke leiders over de situatie in Gaza

Christelijke en kerkelijke leiders roepen dringend op om de escalatie van het bloedvergieten te stoppen. [Lees meer](#)

Alstublieft, sluit u bij ons aan, door het schrijven van brieven en u te richten tot uw eigen regeringen en publieke personen en het inzetten



van andere middelen die passend voor u zijn om het bewustzijn van de gemeenschap van deze oorlog te wekken, en om deze waanzin te helpen stoppen, die anders meer en meer alle hoop op vrede, gerechtigheid en uiteindelijke verzoening zal doen vervagen.

[Lees meer](#)

The original in English [Read more](#)

Wie legt mij kort en krachtig uit, wat er speelt in Israël-Palestina?

Een heldere, engelstalige videoclip legt in zes minuten uit wat er speelt in Israël-Palestina. Een Joods-Amerikaanse vredesorganisatie maakte deze korte introductie speciaal voor niet-ingewijden.

Commentaar Gied ten Berge op ontvangst boek van Steven Paas: *Christian Zionism Examined*

'Steven Paas breekt discussie over de Israël-theologie
eindelijk open.'

De christelijke gereformeerde theoloog en oud-zending dr. *Steven Paas* heeft in zijn boek *Christian Zionism Examined* de bijzondere fascinatie voor Israël op de rechterflank van het protestantisme geanalyseerd, zoals die bijvoorbeeld bestaat in de beweging Christenen voor Israël. Volgens Paas staat het Bijbelse geloof in het christenzionisme - dat die beweging tot kern van zijn 'christelijk' belijden heeft gemaakt - op de tocht. Het christenzionisme tast volgens Paas de eenheid van de Schrift en daarmee die van de Kerk aan. Paas wil de discussie over Israël die het Nederlandse protestantisme diep verdeelt niet langer uit de weg gaan. Een deel van de rechterflank van het Nederlandse protestantisme viel daarna als een blok over hem heen. “De Israëlvi-



sie van dr. Steven Paas is een stap terug” schreef het Reformatorisch Dagblad.^[1] “De visie van Steven Paas dat Israël na de komst van Christus als alle andere volken moet worden behandeld, is tendentius, eenzijdig en polemisch”, aldus *Michael Mulder* van het Centrum voor Israël Studies (CIS) in het christe-

lijk-gereformeerde kerkblad *De Wekker*.^[2] Voor een katholieke, misschien wat ‘soberder’ socioloog-theoloog als ik, argumenteert Paas af en toe wat aan de zware kant. Maar ik voel daarbij wel respect en bewondering voor de ernst en grondigheid, waarmee hij zijn medechristenen aanspreekt, aldus Gied ten Berge.

Sneeuw in Bethlehem. Twee ongewapende, jonge mensen doodgeschoten.

Niet alleen in Nederland zette de winter ijskoud in. Ook in Palestina, Bethlehem in het bijzonder. Recentelijk werden er twee ongewapende, jonge mensen doodgeschoten. De 22-jarige vrouw Loebna uit Bethlehem en de 15-jarige jongen Saleh uit het vluchtelingenkamp 'Azza' tegenover het huis van Toine van Teeffelen. Toine woont en werkt al jaren in Bethlehem en doet er educatief opbouwwerk.

De dochter van Toine en Mary, Jara, bouwde een bijzondere sneeuwsculptuur van Maria, voor moslims Myriam.

Toine van Teeffelen schrijft in zijn dagboek

Mary voelt pijn, een druk op haar borst. Ze vraagt zichzelf af of dit komt vanwege de dood van twee jonge mensen afgelopen week: de 15-jarige Saleh uit het vluchtelingenkamp 'Azza' tegenover ons huis, en de 22-jarige Loebna uit Bethlehem.

Terwijl de media hun licht laten schijnen op de Israelische verkiezingen, zijn dit de "kleine" dingen die gebeuren in de schaduw van het grote nieuws. Vier jonge mensen uit de West Bank door kogels gedood in minder dan een week tijd. Voor ons huis hoor ik vanachter mijn computer de slogans van demonstranten, nu al drie dagen lang.

Mary vertelt me, "Haram[wat triest] voor de jongen", "waarom ga je niet op bezoek bij de familie?" Ik ga niet zo vaak condoleance betuigen voor mensen die ik niet persoonlijk ken, maar de omstandigheden waaronder de jongen de dood vond, zijn

verschrikkelijk en bovendien zijn de vluchtelingen van 'Azza onze burenen. [Buren zijn mensen die in een cirkel van, zeg, 100 meter rond je huis wonen).

Ik wandel een meter of honderd het kamp in. 'Azza is het kleinste kamp in de West Bank, met zo'n 2000 mensen. Het is helemaal omsloten door Betlehem. Mary kent de sheikh die het gebed in de moskee leidt. Hij placht haar thuis te rijden wanneer ze groenten en fruit kocht een winkel, Jibrin, die gerund wordt door iemand uit het kamp. (Laatst was ik in de winkel en maakte een flink meningsverschil mee tussen de eigenaar en de klanten over de laatstelijk scherp gerezen prijzen. De eigenaar gaf me korting, kennelijk om zijn goede kant te laten zien).

Terwijl ik het kamp inloop zie ik op alle huizen het affiche met de foto van de jongen, met fris-ogend gezicht en op de achtergrond een kefiya, de sjaal, als nationaal Palestijns symbool. In de ontvangsthal zijn enkele tientallen mannen verzameld, er staan ook rijen stoelen buiten. De moslims houden een rouwperiode van drie dagen, net als de christenen. Bezoekers komen langs om de handen van verwanten en de vader te schudden en een kop bittere Arabische koffie te drinken. De vader komt naast me zitten.

Hij ziet er gelaten uit, is rustig maar wil spreken. Saleh was zijn enige zoon. Hij was gek op voetbal en daarom had zijn vader hem naar een sportschool gestuurd. "Waarom schoten de soldaten op hem? Had hij een M 16 geweer, zat hij in een F 16 gevechtsvliegtuig? Zelfs al had hij stenen gegooid, waarom schoten ze met scherp op hem?"

Een vriend van de familie vertelt me dat het gebeurde in het nabijgelegen Aida kamp, een groter kamp waar regelmatig demonstraties plaatsvinden. Het schijnt dat de jongen was gedood door een dum dum kogel, geen rubberen kogel. Dum dum kogels verwijden de diameter van de wond. Een soldaat had, wordt me verteld, geschoten vanuit zijn negen-meter hoge stenen wachttorens die gebouwd is in de Muur bij het Graf van Rachel.

Terwijl ik zit tussen de rouwende bezoekers, komt de pater Franciscan Ibrahim Faltas langs met gevolg om ook zijn

condoleances te betuigen. Een luidspreker boven op het huis spreekt over zijn bezoek. Ik schudt de handen voor een tweede keer en vertrek.

Loebna, uit Betlehem, werd ook onder verschrikkelijke omstandigheden gedood. Getuigen vertelden het Betlehemse persagentschap Maan dat Israelische soldaten die in een gewone auto reisden het vuur hadden geopend op een groep mensen bij de ingang van het Al Arroeb vluchtelingenkamp ten zuiden van Betlehem. Ze was in haar hoofd geschoten en gestorven aan haar verwondingen, zeiden artsen. Ze was naar verluid op weg naar een landbouwschool tegenover het kamp. Ik herinner me dat ooit de landbouwhogeschool van Dronten een relatie met die school had, en dat men mij en andere bezoekers daar trots de Hollandse koeien toonde.

Een Israelische legerwoordvoerder vertelde dat “soldaten werden aangevallen door Palestijnen die verscheidene vuurbommen naar hen hadden gegooid terwijl ze nabij Al Arroeb reden. De soldaten schoten terug en de omstandigheden van het incident worden op het moment onderzocht.”

Omstanders ontkenden dat er op dat moment enige onrust was. Getuigen vertelden Maan dat na de schoten Israelische soldaten een ambulance tien minuten tegenhielden.

Terwijl ik dit schrijf, hoor ik opnieuw de demonstranten buiten roepen, uiting gevend aan hun machteloze woede.

www.palestine-family.net

-.-

Gied ten Berge bidt: Wat te maken Maria? "Wees onze 'voorspraak', maak dit land, Israël en Palestina, eindelijk nieuw! Laat de harten van alle mensen van goede wil open gaan!"

Pax Christi International roept op tot beëindiging nederzettingenbeleid Israël

De internationale katholieke vredesbeweging *Pax Christi International* gevestigd in Brussel, heeft 30 januari 2013 in een verklaring opgeroepen tot een actief verbod van producten uit Israëlische nederzettingen in Palestina.

Gegeven de onzekerheid van het politieke landschap in Israël na de verkiezingen, vestigt *Pax Christi International* hiermee de aandacht op de halszaak die tijdens de Israëlische verkiezingscampagne grotendeels werd verwaarloosd en ook geen prioriteit lijkt te worden in de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe Israëlische regering: de onwettigheid van de Israëlische bezetting en de voortzetting van het nederzettingenbeleid. Pax Christi International steunt dan ook nieuwe initiatieven in de internationale civiele samenleving die willen komen tot een actief verbod van producten uit de Israëlische nederzettingen. Pax Christi International kent afdelingen en affiliaties in 50 landen op 5 continenten.

Paters Augustijnen bieden Kairos NL ruimte, secretariaat gaat van start!

De paters Augustijnen stellen Kairos Palestina NL kosteloos en gastvrij een ruimte ter beschikking in hun convent in Utrecht, om te kunnen werken en vergaderen.

Bovendien is Marijke Gaastra bereid gevonden hier elke donderdag het secretariaat van Kairos NL op zich te nemen! Aan de inrichting van de ruimte wordt hard, en zo goedkoop mogelijk, gewerkt.

Het adres is:

Kairos Palestina Nederland
p/a Convent St. Augustinus
Jacobskerkhof 2
3511 BL Utrecht
Tel. 06-519 600 75

Wilt u ons helpen om het Kairosbureau goed van start te laten gaan?

U kunt uw gift overmaken naar:

Stichting Kairos Palestina Nederland, Triodos bankrek.nr.: IBAN
NL73TRIO0198449763 t.n.v. Stg. Kairos Palestina, o.v.v. "Kairos krijgt
een werkplek!"

U kunt ook bijdragen via deze Kairos-website, [klik hier](#).

Kairos is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt daarom uw gift aftrekken voor de fiscus.

Daoud Nassar komt naar Nederland van 17 – 24 maart 2013

Lees meer over zijn [weekprogramma in Nederland](#) en waar u hem kunt ontmoeten en spreken.

Daoud Nassar is een Palestijnse boer uit Bethlehem, voor velen in Nederland inmiddels geen onbekende meer. Het bedrijf van de familie Nassar bevindt zich op een heuveltop ten zuiden van Bethlehem, omringd door wegversperringen en (illegale) Joodse nederzettingen. Het is hem door de Israëliëse autoriteiten verboden om stromend water of elektriciteit te hebben, ook worden geen bouwvergunningen afgegeven.



De situatie
van Daoud
staat



symbool
voor de
situatie
van steeds
meer
Palestijnen
die

gedwongen worden van hun land te vertrekken. Vanuit zijn christelijke geloofsovertuiging zet Daoud zich met zijn familie op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto 'Wij weigeren een vijand te zijn'.

Van 17
t/m 24
maart
2013
brengt
Daoud
Nasser
een
bezoek
aan



Nederland. Hij zal op tal van plaatsen vertellen over de situatie in bezet gebied en zijn geweldloos verzet.

Lees meer over zijn [weekprogramma in Nederland](#) en waar u hem kunt ontmoeten en spreken.

Op uitnodiging van de paters Assumptionisten in Boxtel komen Anat Marnin-Shaham (Isr.) en Mazen Faraj (Pal.) twee leden van The Parents' Circle 13 naar Nederland.

Zij zullen onder andere in gesprek gaan met scholieren in de vorm van een soort **collegetour**, ontmoeten pers en politieke partijen om hun ideaal, vrede in Israël en Palestina, uit te dragen.

[Lees meer](#)

Parents' Circle is een organisatie van Israëlische en Palestijnse families, die door aanslagen en militaire acties een kind, een ouder of verwanten hebben verloren. Onder het moto *'het zal niet stoppen, tot we praten'* laten ouders en familieleden van slachtoffers van het wederzijds geweld zien dat verzoening mogelijk is.

Palestijnse christenen herkennen veel van hun eigen situatie in de lijdensweg die Jezus Christus op Goede Vrijdag moest afleggen in Jeruzalem. [Sabeel](#), het centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie bracht daarom een boekje uit: ***"The Contemporary way of the cross. A liturgical journey along the Palestinian Via Dolorosa"***.

Het boekje, nu **in het Nederlands** vertaald door [Vrienden van Sabeel Nederland](#), bevat veertien korte hoofdstukken - één voor elke *statie* - die aansluiten bij de actuele situatie. Bij elke *statie* vindt u persoonlijke verhalen, gedichten, gebeden, en Bijbelgedeelten. Zo kunt u zelf een viering of bijvoorbeeld een stiltewandeling organiseren, om aandacht te geven aan het verhaal van de Palestijnse gemeenschap en het lijden waar zij mee te maken krijgen. Te downloaden op

Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen neemt u dan contact op met mevrouw Tineke van der Stok van Kerk in Actie (tineke.van.der.stok@iccokia.org of telefonisch: 030-8801852).

Echt ontroerd

Is ik zag hoe die twee, Mazen en Anat met elkaar omgingen, met zo veel respect, zo vrij, elk zijn/haar eigen verhaal, ... maar ook zo hartelijk, met zo veel vriendschap. Dan ben ik echt ontroerd.

Zowel Mazen Faraj (een Palestijnse man) als Anat Marnin-Shaham (een Israëlische vrouw) verloren familieleden in het conflict in Israël-Palestina



Kees van Etten (Assumptionisten Boxtel) maakte het bezoek mee dat Mazen Faraj en Anat Marnin-Shaham op uitnodiging van de Nederlandse Assumptionisten aan Nederland brachten in de week voor de Goede Week maart 2013.

"Ik heb Mazen en Annat meerdere keren horen vertellen over het verlies van zijn vader en haar twee broers en over hun hevig verdriet.

En dan de overtuiging en het vuur waarmee ze keer op keer, als het moet honderd keer op een dag vertellen en laten zien hoe zij de kracht hebben gevonden om zich niet vast te bijten in verwijt, negativiteit, opstandigheid, vijandschap, maar begrip toe te laten en bereid zijn naar de ander toe te stappen en hun verdriet te delen. Een paar keer ben ik echt heel ontroerd geweest, als ik zag hoe die twee, een Palestijn en een Israëlische met elkaar omgingen, met zo veel respect, zo vrij, elk zijn/haar eigen verhaal, eigen standpunt, maar ook zo hartelijk, met zo veel vriendschap. Echt ontroerd. En echt de vraag: wat of wie is voor mij zo belangrijk dat mijn leven daardoor zin krijgt? dat ik vuur voel? dat ik mij geef?"