

#inspiratie  
kairos-sabeel.nl

## Moed houden op weg naar vrede - Inspiratiedag 2017

Op zaterdag 23 september 2017 houdt Kairos-Sabeel Nederland zijn jaarlijkse inspiratiedag in de Johanneskerk aan de Westsingel 30 in Amersfoort. Centraal staat de presentatie van de Nederlandse vertaling van het boek 'Chosen?' van oudtestamenticus Walter Brueggemann, 'Uitverkoren volk?'

De Anglicaanse geestelijke Stephen Sizer is een van de hoofdsprekers.

### PROGRAMMA

10.30 uur - inloop en inschrijving

11.00 uur - opening door de dagvoorzitter

Kees Blok, voorzitter bestuur Kairos-Sabeel Nederland

- lezing Stephen Sizer, predikant in de Church of England, gepromoveerd op het onderwerp christelijk Zionisme (en bestrijder ervan)



- Bram Grandia, bestuurslid van Vrienden van de tent of Nations, over recente ontwikkelingen op de West Bank

- Hans van der Waal - kunstschilder - toont zijn omkeerdoeken: een impressie van zijn reis door Israël en de bezette gebieden.

13.00 – 14.00 uur - lunch



Walter Brueggemann  
**Uitverkoren volk?**

*Bijbellezen met het oog op het Israëlijsch-Palestijns conflict*

BOEKENCENTRUM

14.00 uur- presentatie van de Nederlandse vertaling van Chosen? van Walter Brueggemann.

- aanbieden van het boek aan vertegenwoordigers van kerken  
- Hans Baart, één van de theologovertalers, vertelt over ontdekkingen tijdens het vertaal-proces.

- workshops:

1. Brueggemann-workshop met Stephen Sizer en een vertaler van het boek.
2. 'If you are writing you are still alive' - een presentatie over soemoed en het Muurmuseum in Bethlehem door Alexandra Rijke, antropologe.
3. meditatieve wandeling naar aanleiding van de omkeerdoeken van Hans van der Waal. De wandeling duurt een uur. Advies: neem wandelschoenen en eventueel regenkleding mee!

16.00 uur - gedenken en vieren

16.30 uur - ontmoeting

De cantor-organist van de Grote kerk in Almelo, Henk Kamphuis, is het muzikale middelpunt van deze dag. Niet alleen bij de afsluitende vesper, maar ook op andere momenten gaan we zingen.

Deelnemerskosten inclusief koffie, thee, lunch en nazit: € 20. Met collegekaart: € 10. Te betalen bij binnenkomst (contant, geen pinapparaat!).  
Locatie: Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort.

→ Opgave via het formulier op [www.bit.ly/inspiratiedag-september](http://www.bit.ly/inspiratiedag-september)

**Stephen Sizer**, werd na een carrière binnen en buiten de kerk predikant in de evangelisch-conservatieve vleugel van de Anglicaanse kerk. Hij promoveerde op het onderwerp *Christian Zionism*. Zijn stelling is, dat christelijk Zionisme miljoenen christenen op een dwaalspoor heeft gebracht. Hij vraagt zich af of christelijk Zionisme een 'road map to Armageddon' is. Uiteraard werd hij beschuldigd van antisemitisme en kwam hij in conflict met zijn kerkelijke 'baas'.

**Oudtestamenticus Walter Brueggemann** maakte een paradigmashift door. Zijn boek over 'The Land' was na ontmoetingen met Mark Braverman (Joods-Amerikaans psycholoog en vredesactivist) en Naïm Ateek (Palestijns bevrijdingstheoloog) aan grondige revisie toe. Dat resulteerde in een nieuw boek 'Chosen?', dat in het Nederlands is vertaald en uitgegeven bij Boekencentrum onder de titel: Uitverkoren volk? Het wordt 23 september aangeboden aan vertegenwoordigers van diverse kerken.

Het boek is geschreven voor een constructief gesprek in parochies en gemeenten over dit explosieve onderwerp.

Het biedt uitgewerkt materiaal voor vier avonden met een groep, richtlijnen voor een gesprek met wederzijds respect en een interview met de schrijver. Predikanten maar ook niet-theologen die dit onderwerp aan de orde willen stellen, kunnen ermee aan de slag. Het is 23 september voor € 10 te koop bij de boekentafel.

---

**Volg Kairos-Sabeel op**  
[www.kairos-sabeel.nl](http://www.kairos-sabeel.nl) en op  
[facebook.com/kairossabeelnederland/](https://facebook.com/kairossabeelnederland/)

## Preekschets en liturgiesuggesties voor een zondag in de herfst rond uitblijven vrede Israël – Palestijnen

Dit jaar is wereldwijd, maar vooral in Israël en Palestina, een jaar vol herdenkingen. Onze contacten met Palestijnse christenen inspireerden ons, Kairos-Sabeel, om aandacht te besteden aan de uitblijvende vrede in Israël-Palestina. Dat doen we met het thema '(g)een Jubeljaar in het land van de Bijbel. Aandacht in de kerk voor Israël-Palestina'.

Er is materiaal gemaakt rond teksten uit de Bijbel over het Jubeljaar. Daarmee doorbreken we het kerkelijk leesrooster, zoals wel vaker gebeurt bij themazondagen.

Voor deze dienst kunt u denken aan de Israëlzondag, de Vredesweek, de 'zondag van het werelddiaconaat' maar ook aan een 'gewone' zondag. In de liturgiesuggesties worden ook mogelijkheden voor een bijzonder collectedoel genoemd.

Het materiaal is te vinden op de Kairos-Sabeel-website, [www.bit.ly/preekschets](http://www.bit.ly/preekschets)

Geen jubeljaren:

- 100 jaar geleden, op 2 november 1917, verscheen de Balfour Declaration,
- 70 jaar geleden ontstond het VN Verdelings Plan en voltrok zich voor de Palestijnen de nakba, de ramp van de verdrijving,
- 50 jaar duurt nu de bezetting van de staat Palestina: de West Bank, inclusief Oost-Jerusalem, en de Gaza Strook,
- 30 jaar geleden begon de eerste intifada
- 10 jaar duurt de politieke verdeeldheid van het Palestijnse volk.

---

**Reacties naar Kairos-Sabeel Nederland:**  
[info@kairos-sabeel.nl](mailto:info@kairos-sabeel.nl)