

Palestijnse christenen vragen kerken om steun

08 november 2017, 20:49

Remco van Mulligen

Palestijnse christenen roepen de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de Raad van Kerken op om hen publiekelijk te steunen. Het christendom is uit de Palestijnse gebieden aan het verdwijnen, waarschuwen zij.

► Utrecht

Dit 'dringend appel' komt van de Stichting Kairos-Sabeel Nederland. Deze hoopt dat de kerken zich nog voor Kerst zullen uitspreken. Hiermee herhaalt de stichting een oproep die vertegenwoordigers van de christelijke kerken uit de Palestijnse gebieden op 12 juni al wereldwijd deden aan alle kerken.

Op die oproep kwam vanuit Nederland zo goed als geen reactie, meldt Kees Blok, voorzitter van Kairos-Sabeel Nederland. 'Ze vinden het een lastig dossier.' Volgens hem willen de kerken zich er niet aan branden: 'Ze hebben last van een slinkende, maar luidruchtige pro-Israëlgroep.'

Blok leidt de Nederlandse tak van Kairos, een organisatie uit Bethlehem die in 2009 al een noodkreet liet horen vanuit de Palestijnse christengemeenschap, en Sabeel, dat in Jeruzalem gevestigd is en in de traditie van de (progressieve) bevrijdingstheologie staat. 'Het aantal christenen slinkt', vertelt hij. 'In Gaza zijn het er 2000, in de Westbank nog 50.000 en in Israël zelf 150.000.' In het appel staat dat het christendom uit deze gebieden dreigt te verdwijnen. 'Zoals het ook uit Syrië verdwijnt.'

Blok: 'Christenen zijn daar over het algemeen goed opgeleid en hebben de financiële middelen om te vertrekken. Vooral dertigers en veertigers, die een gezin hebben, gaan weg. Ze geven zelf aan dat dit niet komt door de moslimgemeenschap. De Israëlische bezetting is zwaar en frustrerend. De overheid en soldaten van Israël maken hen het leven onmogelijk.'

Kairos-Sabeel hoopt op vrede, maar Blok is somber. 'Desmond Tutu zei over de Palestijnse situatie: zwijgen helpt niet. De Bijbel is doordeesemd van recht en gerechtigheid. Lees Leviticus erop na. Het Westen is kritisch over Israël, maar grijpt niet in. De kerken moeten zich nu uitspreken. Al was het maar door gebed.'