

kairospalestina.nl

Kairos Palestina - Nieuws

30 maart 2013

“We refuse to be enemies!”

Agapèviering

met brood, olie en kruiden [Het symposium met Daoud Nassar over spiritualiteit en verzet op vrijdag 22 maart 2013](#) in het Landelijk Dienstencentrum van de [PKN](#) werd afgesloten met een dienst van woord, gebed en gebaar.

Voorgangers waren Gied ten Berge en Janneke Stegeman. Er was een hoopje stenen uit Bethlehem op de altaartafel gezet, samen



met brood, olie en het kruidenmengsel za'atar. Bij de stappen door de liturgie werden zeven kaarsen aangestoken: zeven dagen van Gods Schepping, die in het Land door een muur is gespleten en door geweld en onrecht wordt verkracht.

Bij het uitspreken van het eerste motto werd water uitgeschonken: **“...het recht moet stromen als water, de gerechtigheid als een nooit opgedroogde beek”** (Amos 5: 24).



Over de stenen werd gezegd: **“Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen”** (Lucas 19, 40).



Daoud Nassar sprak een gebed uit. Het gebed eindigde met: *“I am weak and I need You to help. Jesus tells me to love my enemy. I try, but it’s very, very hard. Loving Father, Creator, please send the peace I need, that we all need, and help us to love again”*.

In de voorbeden werd God gevraagd, dat Zijn vrede de grenzen tussen culturen en godsdiensten mag doorbreken: *“Vervul er de harten van allen mee, die u dienen: joden, christenen en moslims,*

waar ook ter wereld”.

In de gebeden werd gevraagd om *politieke* leiders die hun leven wijden aan een rechtvaardige vrede voor hun volken.

En er werd gevraagd om *geestelijke* leiders, die vanuit de drie religies van Abraham, de betekenis van het Land en de stad Jeruzalem voor heel de wereld kunnen uitdragen.



We baden om bevrijding van de zonde van haat en doodslag, van wraak en weerwraak. Er werd gevraagd “ *om moedige mannen en vrouwen die in Israël en Palestina tegen de stroom in durven gaan en die opkomen voor recht en vrede, in het bijzonder voor Daoud Nassar zijn familie en vrienden* ”.

Tenslotte baden we voor onszelf, dat ook wij de moed niet opgeven en solidair blijven, “*ter wille van Gods Koninkrijk van Vrede en Gerechtigheid voor allen*”.

De viering werd besloten met een Agapè waarbij brood, olie en kruiden gedeeld werden. Een Agapè is een liefdes- of vredes-maal.



Daarover werd

gezegd: "Kruiden hebben door de eeuwen heen voor verschillende volken en culturen meerdere symbolische betekenissen gekregen. Soms gelijkwaardige, soms ook verschillende. Hoe meer volken met elkaar omgingen, hoe meer die betekenissen werden vermengd. Za'atar is een kruidenmengsel uit het Nabije Oosten van thijm, sesamzaad, majoraan, oregano, zout en sumac. We weten dat het al in de 13e eeuw gebruikt werd, veelal door een stukje brood te dippen in olijfolie en daarna in het kruidenmengsel.

Za'atar is uitgegroeid tot een symbool van Palestijnse gastvrijheid, maar de Jordaniërs kennen het en ook in de Israëlische keuken is het al lang geen onbekende meer. We nodigen jullie uit om naar voren te komen om het brood te dippen in de olie en de Za'atar, om ermee uit te drukken, dat wij erop vertrouwen dat mensen en volkeren niet door God bedoeld zijn om zich van elkaar af te sluiten en dat de wereld zijn fijnste smaak krijgt als we het beste van onszelf durven te mengen met dat van de ander. En zeg of denk daarbij: *We refuse to be enemies!* "

(Gied ten Berge)





De steen bij de ingang van de voortdurend door de Israëlische bezetting bedreigde boerderij / olijfgaard van Palestijns geweldloos christen Daoud Nassar in bezet gebied bij Bethlehem

(eigen foto's KairosNL)