



Aan: de Scriba van de Protestantse Kerk Nederland
Dr R. de Reuver
Haydnlaan 2
Utrecht

Almelo, 10 december 2018

Weleerwaarde zeergeleerde heer De Reuver,

Naar aanleiding van een opiniestuk van Ds Jan Offringa over de 'Israël theologie' in Trouw van vorige maand en uw initiële reactie daarop, heeft een aantal predikanten verbonden aan de stichting Kairos Sabeel Nederland gemeend U een 'Oproep' c.q. Open brief te schrijven met het verzoek om het debat over artikel 1 lid 7 van de Kerkorde niet uit de weg te gaan. Dagblad Trouw heeft een beknopte versie ervan gepubliceerd.

Wij menen, dat dit kerkordeartikel en meer nog de vaak eenzijdige exegese daarvan, onnodige verwarring scheidt, die noch de kerk hier noch de twee volken in het Israël-Palestina conflict tot heil is.

Een kritische benadering van de 'Israël theologie' hoeft verbondenheid met het volk der Joden en solidariteit met onze broeders en zusters in het Land niet in de weg te staan.

We vertrouwen erop dat de leiding van de Protestantse Kerk Nederland in deze gevoelige en soms weerbarstige materie het voortouw neemt, hetgeen kan bijdragen aan vrede en gerechtigheid in het Land daar.

Het gesprek met Dr Eeuwout Klootwijk op 29 oktober en de studiemiddag aan de Protestantse Theologische Universiteit op 7 november 2018 geeft reden tot enig optimisme. We zijn benieuwd naar het vervolg en de tastbare resultaten van dit debat.

Zonder heel erg luidruchtig tot ondertekening te hebben opgeroepen vonden velen de weg naar onze site om de Oproep te ondersteunen. Hierbij bied ik U deze Oproep aan met de lijst van ondertekenaars.

Met broederlijke groet,

mr Kees Blok
Voorzitter Kairos Sabeel Nederland