



## MELADEH NASSAR, DE VROUW DIE HOOP LEVEND HOUDT

Meladeh Nassar, de moeder van Daoud en Daher, is een bijzondere en krachtige vrouw. Voor velen is zij onzichtbaar, maar zij is de stille kracht achter Tent of Nations.

Ondanks dat ze binnenkort 82 jaar hoopt te worden, is ze nog bijna dagelijks op het boerenbedrijf te vinden. Ze is vaak te vinden in de keuken, waar ze de lekkerste gerechten bereidt voor bezoekers en vrijwilligers. Een bijzondere vrouw. Haar verhaal:

'Samen met mijn familie vluchtte ik in 1948 vanuit Jaffa naar Beit Jala, dat nu op de Westelijke Jordaanoever ligt. In 1953, ik was toen zestien jaar oud, trouwde ik met Bishara Nassar. Hij was een begaafd prediker en ik bezocht regelmatig zijn Bijbelstudies.'

'Nadat we getrouwd waren, nam Bishara me mee naar zijn boerderij. Ik ontwikkelde een diepe band met het land. In die tijd was het land nog niet gecultiveerd, dus hielp ik hem met het planten van bomen en het bewerken van de aarde. Het grootste gedeelte van de tijd leefden wij in een grot. Toen we kinderen kregen, vond ik het erg belangrijk dat zij op de boerderij zouden opgroeien. Het was onze diepe wens dat zij zich zouden ontwikkelen tot kinderen van het land.'



'Mijn man Bishara droomde ervan de boerderij tot een plaats van vrede te maken. Een plaats waar we even aan de politieke realiteit konden ontsnappen. Toen hij in 1976 stierf, zijn onze negen kinderen en ikzelf doorgeslagen met het zorgen voor en het bewerken van het land. We voelen heel sterk dat de geest van Bishara op de boerderij aanwezig is gebleven. We voelen ons daar dicht bij hem. Tot op de dag van vandaag is de boerderij een vredige plaats voor me waar ik blijf om de droom van Bishara voort te zetten. Ik zal het land blijven beschermen en ervoor zorgen alsof het mijn eigen moeder is.'

*Meta Floor, voorzitter van Stichting Vrienden van Tent of Nations in Nederland, tentofnations.nl*

## DAOUD NASSAR IN NEDERLAND

Op zaterdagmiddag 9 februari 2019 organiseert Vrienden van de Tent of Nations in Nederland weer een Vriendenmiddag. Daoud Nassar is daar de hoofdgast.

Hij zal vertellen over uitdagingen, bedreigingen, volhouden en geweldloos verzet, zoals zijn familie die in praktijk brengt op de Tent of Nations, ondanks moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van landonteigening door de Israëliëse autoriteiten.

Deelnemers kunnen daarnaast mee doen met een breed aanbod aan informatieve, creatieve en interactieve workshops. Het wordt een inspirerende en dynamische middag met ontmoeting, muziek en Palestijnse hapjes.

De Vriendenmiddag vindt plaats in de Grote Kerk in Driebergen op zaterdagmiddag 9 februari 2019 van 13.30 – 17.15 uur. Meer info op [www.tentofnations.nl](http://www.tentofnations.nl), aanmelding via [tentofnationsnl@gmail.com](mailto:tentofnationsnl@gmail.com) Van harte welkom!

## FINANCIËN

Na de e-mails die ik verstuurd heb hebben de meeste donateurs hun bijdrage overgemaakt. Dank daarvoor. Mocht het onverhoopt nog aan Uw aandacht ontsnapt zijn, dan kunt u uw donatie alsnog overmaken naar NL33 INGB 0003 2762 80 ten name van Kairos-Sabeel Nederland. Dat geld kan dan weer besteed worden aan projecten van Sabeel Jeruzalem of aan activiteiten die onze Stichting in Nederland onderneemt

*Hans van Alphen, penningmeester, [hjvanalphen@planet.nl](mailto:hjvanalphen@planet.nl)*



## OPSTAAN EN WEL METEEN!

Het lijden van het Palestijnse volk gaat maar door en de verbetering van de bezetter lijkt geen maat meer te kunnen houden. Het verdrijven van bedoeïenen wordt een enkele keer wat vertraagd als gevolg van internationale acties van onder andere Nederlandse diplomaten ter plekke.

Ook in Israël gaat het bewind in Jeruzalem verder met het uiteendrijven van twee bevolkingsgroepen: Joodse Israël's en Palestijnse Israël's: met de nieuwe 'basic-law' - een soort grondwetachtige constructie - is ook juridisch de tweedeling bevestigd. Palestijnen in Israël, die dus Israëliëse staatsburgers zijn, zien hun taal naar het tweede plan en hebben steeds minder rechten. U hebt er vast en zeker van gehoord, het lijkt wel op apartheid.

In Israël zitten Palestijnse kinderen in gevangenschappen, omdat ze vergripen hebben gepleegd, die in de normale wereld leiden tot een boete of een ernstig gesprek met een veldwachter. Overigens kun je beter in Israëliëse detentie zitten, dan in Palestijnse en ook dat is een vreselijke zaak: dat de Palestijnse Autoriteit eerder met zichzelf bezig is dan met de zorg voor de bevolking. Zo wordt de Palestijn aan twee kanten onderdrukt.

Wij in het westen worden moe van ons soms vergeefse zwoegen en zijn er wel eens neerslachtig van. Bijeenkomsten leiden niet tot massale aanwezigheid van bezorgde Nederlanders. Men is moe van het conflict en is geneigd weg te kijken.

Maar dan komen onze Palestijnse broeders en zusters met een nieuw elan, een vers plan, een nieuw project: 'KumiNow'. U kent als wellicht Bijbelvaste lezer dat verhaal wel van Talitha, het meisje dat door Jezus wordt gemaand op te staan, hoewel ze dood lijkt. Wel, het vredesproces tussen Palestina en Israël lijkt ook morsdood. Niettemin zeggen onze Palestijnse vrienden: sta op, kom uit uw luie stoel en ga weer vol bevoegenheid aan de slag. Als zij, die Palestijnen dus, niet bij de pakken gaan neerzitten, dan kunnen wij ons dat zeker niet veroorloven. Aan het werk dus want hoewel uitzichtloos is het allemaal niet hopeloos! U leest alles op [www.kuminow.com](http://www.kuminow.com)

En daarom wensen we onze Palestijnse broeders en zusters goede kerstdagen en bidden we dat de anderen in deze onheilige regio worden aangestoken door het nieuwe elan dat het kerstfeest ons kan brengen.

*Kees Blok, voorzitter Kairos - Sabeel Nederland*