

HET IS PASEN GEWEEST...

Sommigen hebben niet veel op met het vaderland, anderen worden er lyrisch van: 'Waar de blanke top der duinen....'. Echter als je directe leefomgeving wordt bedreigd en bezet zoals in Tibet, in Kurdistan en op de Palestijnse gebieden, dan krijgt het begrip vaderland een andere lading. Wanneer je land is verworpen tot een 'labyrint van onderdrukking, tredmolen van kwelling en pijn', probeer dan maar eens op geweldloze wijze verzet te plegen.

Navrant om te lezen: 'Laat ze onze kinderen beroven van hun lach'. Dat schuurt, dat doet pijn, daar wordt men verdrietig van. Boos?

Hier in ons bedaarde vaderland lopen bij conflicten de emoties op straat en in rechtszalen al hoog op en het beginsel van 'oog om oog, tand om tand' lijkt het te winnen van mededogen, empathie, het je verplaatsen in de situatie van de ander. Maar er is een ander perspectief.

'Uit rampspoed, uit mateloos verdriet zal nieuw leven worden geboren' zegt een dichter en is dat niet de kern van Pasen en het hele christelijk geloof? Uit het lijden kwam de opstanding, uit de duisternis komt het Licht, uit onze lethargie komt de inspiratie. Kumi Now, sta op en wel direct!

Het is Pasen geweest. Dan moet dat toch kunnen? Ik wens u weken vol inspiratie tussen Pasen en Pinksteren!

Kees Blok, voorzitter Kairos-Sabeel Nederland



OPSTAAN EN WEL METEEN: KUMI NOW!

'Jezus pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: "Talita koem(i)!" In onze taal betekent dat: "Meisje, ik zeg je, sta op!"'

Voor mensen die vertrouwd zijn met de bijbel zijn het bekende woorden, uit Marcus 5 vers 41. Jezus nodigt een meisje uit op te staan, hoewel ze dood lijkt. Daar zit een parallel in met het vredesproces tussen Palestina en Israël: het lijkt ook morsdood. Maar onze Palestijnse partners van Sabeel Jeruzalem gaan niet bij de pakken neerzitten, maar komen met nieuw elan met een nieuw project: Kumi Now. Kairos-Sabeel Nederland introduceert het nu in Nederland. Onze Palestijnse partners zeggen ook tegen óns: 'Sta op, kom uit uw luie stoel en ga weer vol bevolegheid aan de slag'. Want al lijkt het uitzichtloos, het is allemaal niet hopeloos!

Het project heeft een eigen website, kuminow.com, die in veel talen te lezen is, zoals Arabisch, Hebreeuws en Zweeds, maar uiteraard ook in Duits en Engels. Je vindt er een serie positieve acties om het leed van de bezetting in al zijn facetten voor het voetlicht te brengen. Dat varieert van brieven naar de Knesset schrijven maar ook aan je eigen partij in Nederland of de Kamercommissie voor het Midden-Oosten tot andere vormen van vragen om gerechtigheid.

Elke week verschijnt er op onze website kairos-sabeel.nl een Nederlandse samenvatting van het onderwerp van die week met suggesties voor geweldloze actie die u in Nederland kunt ondernemen.

Zo suggereert week 31 een *stadsbijeenkomst in je eigen woonplaats* te houden. Deze bijeenkomst kan de vorm krijgen van een open gezamenlijke maaltijd, opgeluisterd met muziek of sprekers. Ook kun je denken aan een bijeenkomst rond een film of foto's. Word creatief bij het plannen en organiseren van jouw KUMI-bijeenkomst. Die kan plaatselijke activisten verbinden en bemoedigen!

