



EEUWIG LEVEND

Mijn geliefd vaderland,
wat jou ook overkomt
in het labyrint der onderdrukking,
in de tredmolen van kwelling en pijn,
klein krijgen je ze nooit!

Laat ze dromen en wensen vermoorden,
laat ze de vrijheid van bouwen en werken kruisigen,
laat ze onze kinderen beroven van hun lach,
laat ze vernielen, verbranden.

Uit onze rampspoed,
uit ons mateloos verdriet,
uit het stolsel van bloed op onze muren,
uit de samenvloeiing van dood en leven
zal in jou nieuw leven gewekt worden,
jij die ons diep doorwondt,
jij om wie wij pijn lijden
jij onze enige liefde.

Fadwa Tuqan

SOLIDARITEITS- EN ONTMOETINGSREIS

Wil je je verdiepen in de impact van de politieke situatie op het dagelijkse leven van mensen in zowel Galilea, de Westbank als Jeruzalem? Sta je open voor ontmoetingen met moslims, joden en christenen? Wil je luisteren naar vertegenwoordigers van vredes- en mensenrechtenorganisaties, zowel joodse Israëliërs als Palestijnen? Wil je een dag je handen uit de mouwen steken bij Tent of Nations? Meta Floor organiseert en begeleidt opnieuw een bijzondere reis naar Israël / Palestina van 17 - 27 oktober 2019. Van deelnemers wordt verwacht dat zij na afloop hun ervaringen delen in hun eigen netwerk of geloofs-gemeenschap. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli 2019. Meer op www.tentofnations.nl of neem contact op met Meta Floor, metafloor@gmail.com, telefoon 06 48809550.



**Kairos-Sabeel
Nederland**

DE AGENDA VAN KAIROS-SABEEL NL

De periode april-mei 2019 belooft een drukke agenda. Naim Ateek, de founding father van Sabeel Jeruzalem, zou komen, vanuit zijn woonplaats in de VS. Gelet op zijn hoge leeftijd was het misschien wel voor de laatste keer. We zaten vol plannen, bezoeken aan universiteiten en kerken waren rond. Maar juist vanwege zijn leeftijd besloot Naim Ateek voorrang te geven aan het schrijven van zijn levensverhaal. Begrijpelijk, maar voor Nederland jammer! Een nieuwe mogelijkheid: we zijn bezig het nieuwste boek van Yohanna Katanacho te vertalen, kunnen we hem bij de presentatie uitnodigen? Helaas liep ook dit spoor dood, vooral omdat kerk en universiteit geen interesse hadden. Bij de presentatie van zijn boek, eind september, gaan we nu een mini-symposium beleggen. We houden u op de hoogte!

Nog een bezoek: samen met Kerk in Actie nodigen we Omar Haramy, directeur van Sabeel Jeruzalem, dit najaar uit. Hij kan kerken bijpraten over Sabeel – en, hem kennende, zal hij ze dan meteen mobiliseren voor meer actie. Op onze najaarsinspiratiedag zal Omar ook hoofdgast zijn.

Tot onze grote vreugde berichtte Kerk in Actie ons dat er een driejarig contract met Sabeel Jeruzalem en de Lutherse kerk aldaar is gesloten voor € 70.000,- per jaar, veel meer per jaar dus dan voorheen.

Daarnaast namen bestuursleden van Kairos-Sabeel NL deel aan talloze gesprekken met Palestijnse bezoekers aan Nederland, zoals Jamal Juma'a, coördinator van de Palestijnse Stop The Wall Campaign en Abbas Milhem, directeur van de Palestinian Farmers Union. Veel van deze activiteiten doen we samen met collega-organisaties, vooral DocP en The Rights Forum. Zo uiten we bij



GroenLinks onze zorg over de richting van de discussie over BDS en de antisemitisme-definitie. Ook verspreidden we de petitie rond de 71 herdenking van de Nakba. Die is, zoals u vast weet, in Israël verboden. Zo maakt Israël het anderhalf miljoen van zijn inwoners onmogelijk de historische gebeurtenis te gedenken nog steeds doorgaat in de praktijk van hun leven onder de naam 'bezetting'. Binnenkort start de vijfde generatie Palestijnen, geboren als ontheemde vluchtelingen, stateloze personen onder militaire bezetting of behandeld als tweederangs-burgers van Israël.



Tenslotte: vanaf begin dit jaar werken we met een nieuw logo, te vinden onderop de pagina's. Het geloof in en de inspiratie tot bevrijdende kracht die het uitstraalt, sprak ons sterk aan.