

Kijk in de spiegel van Tent of Nations Bethlehem en het Kairosdocument

Tent of Nations Bethlehem

Tent of Nations is een educatieve boerderij van de familie Nassar in Bethlehem. De familie Nassar leeft in een situatie waarin hun rechten voortdurend worden geschonden door de Israëlische autoriteiten. Toegang tot water, gas en stromend water wordt hen onthouden. Bouwvergunningen worden geweigerd. Er is de voortdurende dreiging van landonteigening. De situatie van de familie Nassar staat symbool voor die van alle Palestijnen in Area C van de Westbank.

Daoud Nassar: “Wij kiezen voor een vierde weg, die door steeds meer Palestijnen in praktijk wordt gebracht. Dat is de weg van actief, geweldloos verzet. Wij weigeren vijanden te zijn, van wie dan ook. In plaats van de ander als mens af te wijzen, helpen we de ander tot het inzicht te komen dat hij het misschien bij het verkeerde eind heeft. Dit doen we door middel van liefdevolle en vredelievende daden. Hiermee reageren wij op een positieve, proactieve manier op onze pijn en frustratie. Wij geloven dat de bezetting niet kan en zal voortduren. Wij willen bruggen bouwen tussen het land en de mensen, en tussen mensen onderling. De cruciale vraag hierbij is: “Hoe kan ik het perspectief veranderen van iemand die besloten heeft dat hij mijn vijand is?”

Het Kairosdocument (2009)

Uur van de waarheid – een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden

Structuur van het Kairosdocument:

1. korte beschrijving van de Israëlische bezetting waaronder het Palestijnse volk lijdt
2. drie theologische hoofdstukken, met als uitgangspunten geloof, hoop en liefde
3. oproepen aan medeburgers, geloofsgenoten, kerken en internationale gemeenschap

“Wij verklaren dat het gebruik van de Bijbel om politieke keuzes en visies te legitimeren en onrecht tussen mensen en volken te ondersteunen, godsdienst maakt tot een menselijke ideologie.” (2.4)

“Wij verklaren dat de Israëlische bezetting van Palestijns land een zonde is tegen God en de mensheid. Palestijnse mensen worden daardoor beroofd van hun basale mensenrechten, door God gegeven. De bezetting verstoort het beeld van God in de Israëlische mens, die bezetter is geworden, en dat in de Palestijnse mens, die lijdt onder de bezetting.” (2.5)

“Liefde is het aangezicht van God zien in ieder mens. Ieder mens is mijn broeder of mijn zuster. Dat we het aangezicht van God in ieder mens herkennen, wil echter niet zeggen dat we kwaad of agressie van hun kant moeten accepteren. Deze liefde is er juist op gericht het kwaad te corrigeren en de agressie te stoppen. Het onrecht dat het Palestijnse volk wordt aangedaan, de Israëlische bezetting, is een kwaad dat verwijderd moet worden. Het is een kwaad en een zonde waartegen verzet moet worden geboden en dat moet verdwijnen. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de Palestijnen zelf die lijden onder de bezetting. (...) Ook de internationale gemeenschap is verantwoordelijk omdat het internationaal recht de relaties tussen volken onderling regelt en vastlegt. Tenslotte is er ook de verantwoordelijkheid van degene die het onrecht begaat. Zij moeten zichzelf bevrijden van het kwaad dat in hen is en van het onrecht dat zij anderen hebben aangedaan.” (4.2.1)

Samen kijken in de spiegel die het Kairosdocument ons voorhoudt (6):

1. Kom en zie – heb het lef je te laten raken door het onrecht dat mensen, geschapen naar het beeld van God, wordt aangedaan
2. Kijk in de spiegel – is er iets in jouw theologie of geloofsopvatting dat het onrecht dat Palestijnen wordt aangedaan legitimeert?
3. Kom in beweging – en doe alles, maar dan ook werkelijk alles wat in je vermogen ligt om de situatie ten goede te veranderen