

## **Van wie is het beloofde land? n.a.v. *Land van Christus, Yohanna Katanacho* Handelingsperspectieven bij Kumi Now Willemien Keuning**

Marcus 5 (21-43) vertelt het verhaal van een "leider van de synagoge" die Jezus verzoekt zijn zieke dochter te redden. Jezus wil met hem mee gaan naar zijn huis, maar onderweg wordt hij opgehouden door mensen die ook een beroep op hem doen. Anderen komen even later vertellen dat het meisje al is gestorven. Maar Jezus spreekt dat tegen en beweert dat zij slaapt. Aangekomen bij het meisje pakt hij haar bij de hand en zegt: Talitha Kumi (meisje sta op). Het meisje staat op.

Het boek Kumi Now ( Sabeel Jeruzalem, 2018) refereert aan dit verhaal en de actualiteit ervan. Het is geschreven in een situatie waarin de Palestijnse Christenen na bijna 60 jaar bezetting zich ten dode opgeschreven voelen en het is voor hen een hart onder de riem, een oproep: Jullie zijn niet dood, jullie slapen alleen maar en dat geldt ook voor de wereld die zwijgend wegkijkt. Sta op en ga over tot actie. De ondertitel van het boek luidt: *Een inclusieve oproep (aan Palestijnen, Joden en de hele wereld) tot geweldloos verzet met rechtvaardige vrede als doel*. In 52 weken worden 52 aspecten van de bezetting behandeld en daarbij worden concrete voorstellen tot geweldloze actie gedaan. Op 21 oktober 2018 begon de eerste actie en de laatste start op 13 oktober 2019.

Lezing van het boek maakt duidelijk hoe de effecten van bezetting in alle haarvaten van de samenleving de bloedtoevoer stagneert (gezondheidszorg, opvoeding, onderwijs, cultuur, identiteit, kunst, militarisering van de samenleving, journalistiek) en dat het een wonder van formaat is dat het Palestijnse meisje nog niet dood is, maar dat zij slaapt en op kan staan. Er moet wel iemand zijn die haar bij de hand neemt. Zij heeft de steun van de internationale gemeenschap - waaronder de kerken - nodig anders gaat zij zeker sterven.

(Alle hoofdstukken zijn vertaald in het Nederlands en te vinden op de website van Kairos Sabeel <https://kairos-sabeel.nl/opstaan-en-wel-meteen-over-kumi-now/>. Veel van de daar voorgestelde acties zijn nog steeds uitvoerbaar.)

### Voorbeelden van actie

1. Een voorbeeld-brief aan politieke partijen met adressen van die partijen om aan te dringen bij de regering om alles te doen wat in haar vermogen ligt om een einde te maken aan de schendingen van grondrechten van burgers in Israël.
2. Een voorbeeld van een kerk in de VS die Hewlett Packard boycot omdat dit bedrijf aantoonbaar meewerkt aan de bezetting en daar geld aan verdient. Oproep: Doe mee en bericht daarvan op sociale media met woordspelingen op de letters HP: Help Palestijnen, Hoe Politiek-incorrec, Hoor, de stem van de Palestijnen, Hoe Potverdorie kun je volhouden dat bezetting normaal is, en voorzie uw boodschap van de hashtags #HPFree, #KumiNow of #Kumi15. Daarmee steek je onze Palestijnse broeders en zusters een hart onder de riem.
3. Schrijf, tot de blokkade van Gaza is opgeheven, standaard onder al je e-mailberichten en met een viltstift op alle geldstukken/briefjes die je in je handen krijgt: #openGaza, of schrijf onder elke mail die je verstuurt een citaat van Desmond Tutu: Als een olifant zijn poot optilt om een muis te vermorzelen en jij staat onpartijdig aan de kant toe te kijken, dan is de olifant blij en de muis niet.
4. Met een Palestijns recept voor humus en salade: nodig vrienden en familie uit voor een maaltijd en bespreek samen de vraag of je iets kunt doen om te reageren op de vraag van de Palestijnse kerken: Help ons. Denk aan een schrijfactie, donateur worden van

Kairos-Sabeel, actief worden in een werkgroep op het gebied van jouw gaven en ervaring, gesprek met een lid van het bestuur aanvragen ter oriëntatie, in jouw kerkelijke gemeente aandacht vragen voor de oproep van de Palestijnse kerken of een lid van het bestuur uitnodigen voor het geven van informatie aan mensen uit jouw netwerk.

**Stelling:**

Bezetting en daarvan weggijken is zonde. Belijden-is-doen, geloven doe je met je handen en je voeten. De oproep van de Palestijnse kerken aan de kerken wereldwijd vraagt van ons geweldloze actie.