

# Sabeel Wave of Prayer

**Donderdag 2 april**

Het Kumi Now initiatief richt zich deze week op het werk van het MA'AN Development Centre . Dit centrum documenteert overtredingen door Israël tegen het UN Verdrag betreffende de rechten van kinderen. Deze gaan o.a. over het verbod op het arresteren van kinderen, marteling ,ontzegging van het recht om te spelen en het recht van ouders om de kinderen te bezoeken (in gevangenis en ziekenhuis en politiebureaus).

**Eeuwige, wij bidden voor het werk van Het MA'AN Ontwikkelings Centrum bij hun werk om kinderen te beschermen die zo kwetsbaar zijn en zich niet kunnen verdedigen in een bezet land. Heer, uit Uw genade. . .hoor ons gebed.**

Het COVID-19 virus pandemie verspreid zich over de wereld, waarbij het honderd duizenden mensen besmet. Er zijn nu nog maar weinig landen waar geen besmettingen hebben plaats gevonden.

**Eeuwige, omdat de pandemie van het Coronavirus de hele wereld rondgaat bidden wij U om kracht en zekerheid voor alle mensen bij het ondergaan van de strikte beperkingen en het afstand houden, Heer . . .hoor ons gebed.**

In Palestina is het aantal mensen, besmet met het Coronavirus, gestegen tot boven de 100. Het grootste deel op de West Bank en 9 in het bezette Gaza. Omdat er gebrek is aan test materiaal is het juiste aantal mensen met een besmetting onbekend.

**Eeuwige voor de behoeftigen, wij bidden voor de mensen in Palestina die besmet zijn met Coronavirus. Wij bidden dat, in deze tijd van wereldwijde eenheid, de Israëlische autoriteiten de blokkade van Gaza voor goed opheffen zodat medische voorzieningen en hulp vrijelijke over de grens kunnen komen. Genadige Heer, . . . .hoor ons gebed.**

Gezondheidswerkers overal ter wereld riskeren hun leven en dat van hun gezinnen voor de behandeling van hen die door het Coronavirus ziek werden.

**God van genezing geef de mensen die zieken verzorgen Uw beschermende en ondersteunende aanwezigheid. Schenk hen Uw vrede als zij bij de stervenden zitten en schenk hen de verzekering dat zij het verschil maken. God, door Uw genade. . . . hoor ons gebed.**

De dood van Vader Hans Putman S.J. werd op zondag 29 maart bekend gemaakt. Vader Hans gaf zijn leven door de mensen die hem nodig hadden te helpen in Syria en in Bethlehem. Hij stond bekend vanwege zijn prachtige retraites, hij leidde een aantal van de Sabeel- predikanten tijdens retraites en andere activiteiten.

**Eeuwige, wij danken U voor het leven en het werk van Vader Hans en voor zijn toewijding aan behoeftigen. Schenk Uw vrede en rust aan zijn gezin in deze moeilijke tijd. Heer, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.**

Zondag, 29 maart is de 44<sup>ste</sup> verjaardag van de Land Dag in Palestina . Toen heeft de Arabische Liga de desbetreffende internationale instituten en organisaties er aan herinnerd dat de door Israël gevoerde racistische politiek, de schending van de Palestijnse rechten niet in overeenstemming zijn met internationale wetten en internationale gebruiken.

**Oh Heer, wij bidden dat de internationale gemeenschap gehoor geeft aan de oproep van Arabische Liga en de oproep van alle Palestijnen dat de opeenvolgende Israëliëse regeringen gehoor gaan geven aan de oproep tot het beëindigen van haar onrechtvaardige en onwettige politiek. Heer, . . . . . in Uw genade, hoor ons gebed.**

**Wij voegen ons bij de Wereldraad van Kerken in haar gebed voor de Balkanlanden , Albanië, Bosnië en Herzegowina, Croatië, Kosovo, Montenegro, Noord Macedonië, Servië en Slovenië, Heer. . . .hoor ons gebed.**

#### **Lectionary Prayer voor Palmzondag, Mat. 26 14-27:66.**

Heer, U wendt Uw blik naar Jerusalem en loopt naast de mensen die lijden. Richt onze blikken opdat ook wij naar het kruis lopen en onze handen uitsteken naar onze naasten.

U genas de zieken, liet de lammen lopen en gaf de blinden het gezicht. Leer ons zo dat ook wij aan anderen onze tijd geven en reageren op hun behoeften.

Heer, U zei: "De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten". Geef ons Uw Inspiratie opdat wij voor Uw Koninkrijk werken waar de eersten de laatsten zijn en waar de laatsten zullen worden verhoogd.

Heer, U at met belastinginnemers en de zondaars en luisterde naar hun verhalen. Leer ons te luisteren naar hen die worden veracht en vernederd. Leer ons hen op waarde te schatten,

Heer, U nam de tijd om te bidden en de tijd om stil te zijn. Geef dat wij door onze gebeden, vasten en het geven van aalmoezen dichter bij U komen en Uw weg leren

Heer, U ging Jerusalem binnen met vrede in Uw hart. Ga deze gebroken wereld binnen opdat wij de vrede wensen waar anderen oorlog willen en opdat wij voor gerechtigheid werken waar onrecht heerst.

Amen

