



Aan de Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3,
3818 HN Amersfoort
Betreft: Noodkreet van Palestijnse kerken

Graag herinneren we ons de ontmoeting die een delegatie van de Raad afgelopen oktober had met een delegatie van Palestijnse kerkleiders. Het was een goede ontmoeting en we zijn blij dat deze een vervolg krijgt met Uw voornemen voor een tegenbezoek. Het is belangrijk dat wij als kerken en christenen ons laten raken door onrecht en in beweging komen waar dat nodig is.

De afgelopen weken, sinds het aantreden van de coalitie van Bennie Gant's Blauw - Wit Partij en de Likud van Benjamin Netanyahu hebben Israëlische en Palestijnse kerken en christenen op vele manieren aandacht gevraagd voor de plannen van deze coalitie voor annexatie van een groot deel van de Westbank. Dit is in alle opzichten in strijd met het internationaal recht, waar ook kerken in Nederland nadrukkelijk steun aan betuigen. De annexatieplannen treffen ook keihard land en instituties die van oudsher aan Palestijnse christenen toebehoren.

De vertegenwoordigers van de christelijke kerken in het Heilige Land bevestigen 'hun sterke toewijding aan een rechtvaardige en alomvattende vrede in het Midden-Oosten, gebaseerd op het internationale recht en de betreffende resoluties van de Verenigde Naties en op een wijze die veiligheid, vrede, vrijheid en waardigheid waarborgt.

De Palestijnse christenen dringen er bij onze kerken op aan om de waarden van vrede, gelijkheid en recht op alle mogelijke wijzen te steunen.

De Patriarchen en hoofden van kerken in het Heilige Land die de belangrijke christelijke minderheid van Palestijnen vertegenwoordigen staan pal staan achter het streven naar een omvattende en rechtvaardige vredesregeling. Zij roepen ook de Palestijnse politieke vertegenwoordigers op om de onderlinge geschillen op te lossen, zo ook met de facties die zij niet vertegenwoordigen (te denken valt aan Hamas), om zo te komen tot de opbouw van een levensvatbare staat, gefundeerd op pluralisme en democratische waarden.

Israëlische leiders zijn door het uitblijven van enige maatregel bevestigd in hun inschatting dat zij ongestraft hun gewelddadige politiek t.a.v. de Palestijnen kunnen voortzetten.

Woorden zullen gekoppeld moeten worden aan daden, wil een gewenste verandering tot stand komen. De politiek heeft daartoe de nodige middelen (en verplichtingen m.b.t. het naleven van internationale rechtsregels en mensenrechten), maar ook de kerken kunnen daadwerkelijk handelen. Wat aan de orde is in Palestina ontheiligt het Heilige Land en de menselijke waardigheid van zijn inwoners van beide volken.

Daarom roepen wij de Raad op om

- Actieve steun te betuigen aan het Kairosdocument van de gezamenlijke Palestijnse kerken en het daarin genoemde geweldloze verzet als uitgangspunt voor eigen handelen te nemen.
- Er bij kerken en kerkelijke organisaties op aan te dringen na te gaan of hun beleggingen de illegale bezetting ondersteunen.
- Om kerken en kerkleden op te roepen zich te verdiepen in de mensen en hun situatie in het Heilige Land en in Palestina en Israël die zich inzetten voor recht.
- Bij de minister van Buitenlandse Zaken aan te dringen op een geloofwaardig beleid bij de geconstateerde ernstige schending van mensenrechten en menselijke waardigheid.
- Politieke partijen te wijzen op hun verplichting om de staat Israël te houden aan het eerbiedigen van mensenrechten en het internationaal recht en om bij schending daarvan niet te schuwen om culturele en economische sancties of boycots als geweldloze middelen in te zetten.

Kerken en christenen kunnen niet neutraal blijven tegenover het steeds verder toenemende onrecht.

Een soortgelijk schrijven zullen wij richten aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de leden van de Vaste Kamercommissie Buitenland.

Hoogachtend,



Jan van der Kolk, namens Kairos-Sabeel Nederland

Bijlagen:

- Brief bestuur Kairos Palestina
- Artikel ds Munther Isaac en Pater Jamal Khader
Conceptbrief aan Minister van Buitenlandse Zaken