

#KumiNow Week 29 (#Kumi29)



De organisatie

Al Quds University in Jeruzalem en islamofobie

‘Slingers en pijlen, slingers en pijlen,
geen kans op een tweede kans
als de pijlen beginnen te vliegen’ zongen de Moody Blues in 1986.

Dat is wat Al Quds University ziet gebeuren: de constante stroom slingers en pijlen die inherent zijn aan de Israëlische bezetting van het Palestijnse gebied, hebben alle kenmerken van islamofobie. Hoewel niet alle Palestijnen moslim zijn, is de overkoepelende visie in de westerse media op de Palestijnen als terroristen wel zo. Er wordt niets gedaan om wereldwijde steun op te bouwen voor de antikoloniale strijd van de Palestijnen, zoals de wereld de strijd in Ierland, India en Zuid-Afrika heeft gesteund.

De Al-Quds Universiteit in Jeruzalem werkt aan het definiëren en tegengaan van deze islamofobie, vooral in hoe die de strijd van Palestina voor gerechtigheid beïnvloedt. KumiNow van deze week gaat over wat je moet weten over islamofobie en wat je kunt doen zodat we samen in opstand kunnen komen.

De missie van de Al Quds Universiteit in Jeruzalem is om studenten uit te rusten met de nodige instrumenten om de heel grote uitdagingen te overwinnen en een succesvolle toekomst vorm te geven. Dit wordt mogelijk gemaakt door het bevorderen van academisch onderzoek en hoge graad van professionaliteit.

Al-Quds Universiteit streeft ook naar de ontwikkeling van een multiculturele mentaliteit die past bij de huidige realiteit van de politieke en sociaaleconomische situatie in Jeruzalem. Daarbij let ze op Jeruzalems unieke situatie als een mozaïekkruispunt van verschillende naties, culturen en religies. Speciale nadruk ligt erop studenten, maar ook de universitaire gemeenschap als geheel vertrouwd te maken met het multiculturele erfgoed van de menselijke beschaving.



Het onderwerp

Anti-moslim en anti-islamitische discriminatie

Islamofobie bestaat uit geweld tegen moslims in de vorm van lichamelijk geweld, verbaal geweld en het vernielen van eigendommen, vooral van islamitische instellingen zoals moskeeën, islamitische scholen en begraafplaatsen door individuen of groepen (zoals Pegida). Islamofobie omvat ook

discriminatie op de arbeidsmarkt - waar moslims worden geconfronteerd met ongelijke kansen -, discriminatie bij het verlenen van gezondheidsdiensten, uitsluiting van leidinggevende functies en banen met een hoge mate van verantwoordelijkheid, en uitsluiting van politieke en overheidsposities. Tenslotte omvat islamofobie ook vooroordelen in de media, literatuur en alledaagse gesprekken. De daders kunnen zowel individuele burgers als overheids- of militaire functionarissen zijn. Islamofobie kan ook ingebed zijn in bedrijfs-, organisatie- of overheidsstructuren en -beleid.

Bijvoorbeeld 2017:

In Duitsland vonden 100 aanvallen plaats op moskeeën, 908 aanvallen waren gericht tegen Duitse moslims en er waren 1.906 criminele aanvallen op vluchtelingen (5,2 aanvallen per dag).

In Spanje vonden 546 aanvallen plaats op moslims.

In Oostenrijk werden 256 islamofobe incidenten gedocumenteerd.

'In Nederland waren er in 2016 72 incidenten tegen moskeeën', zegt sociaal-wetenschapper Ineke van der Valk, die onderzoek deed naar geweld tegen moskeeën, tegen de Volkskrant (15 maart 2019). 'In 2017 20 incidenten en in 2018 26 . Maar vaak worden incidenten niet direct gemeld.'

Klachten over individuele moslimdiscriminatie **in Nederland**: 853 (in 2016) en 483 (2017). Ter vergelijking: over antisemitisme 619 (2016) en 587 (2017) (Rapport Meld Islamofobie in Nederland 2019, www.meldislamofobie.org, sept. 2019)

Stijgende lijn in incidenten

Hoewel we ontelbare voorbeelden van islamofobie kunnen bespreken, begint de realiteit pas echt als we een statistische blik werpen op islamofobie en andere religieuze haatdelicten. Een scherpe toename van dergelijke haatdelicten lijkt in het begin van de jaren 2000 te zijn begonnen. Deze stijging zou kunnen worden toegeschreven aan het groeiende aantal islamofobe mensen en instellingen en de normalisering van de vijandigheid tegenover de islam. Het gemak waarmee informatie in het tijdperk van de globalisering de wereld rondgaat, brengt de islamofobe daad van zijn lokale context naar de internationale arena, waardoor de indruk wordt gewekt dat er een universeel islamofob ethos bestaat dat moslims achtervolgt.



Een verhaal:

Leanne Gale, een Joodse vrouw die Israëliische bewakers observeert die een vrouw in een niqab lastigvallen: "Wat was het probleem?" Ik vroeg het haar in het Arabisch.

Ze keek me in shock aan. Dat gebeurt vaak als ik Arabisch spreek.

"Ik ben Joods, ik spreek toevallig een beetje Arabisch. Ben je in orde?"

"Ja, ja, ik ben oké. Het was gewoon een veiligheidscontrole, het is oké."

"Dat is alles?"

"Ja, het is omdat ik religieus ben, ik draag de niqab. Ik word elke keer gestopt." Toen stapte ze over op bijna vlekkeloos Engels. "Ik kom alleen naar het westen van de stad omdat ik een gehandicapte

dochter heb, ik kom hier om delen van haar zorg te regelen. Anders zou ik hier niet komen. Deze intimidatie is zo onnodig."

Wat moet je daarop zeggen? Ik kon haar geen advies geven of het probleem oplossen; ze is een Palestijnse vrouw en ze zal worden lastiggevallen door mannelijke Israëliëse soldaten, bewakers en de politie waarschijnlijk voor de rest van haar leven.

"Het spijt me. Ik weet dat dat niet helpt, maar ik ben Joods en het spijt me. Ik hoop dat je een goede rest van je dag hebt."

"Dank je, habibti, het is oké, het is niet jouw schuld."

Ze was zo kalm, zo krachtig in haar krachtige overtuiging en ontspannen houding. Zo vaak nemen we aan dat moslimvrouwen in hijab of niqab onderdanig of zachtmoedig moeten zijn. Dat is niet zo.

Door Leanne Gale. Oorspronkelijk gepubliceerd door Mondoweiss op

<https://mondoweiss.net/2014/06/ordered-jerusalem-frisked/>



Actie om zelf te doen, deze week:

Het bestrijden van islamofobie moet een wereldwijde actie zijn, dus begin thuis.

- Weet je waar de dichtstbijzijnde moskee of het dichtstbijzijnde islamitische centrum is vanuit jouw huis? Ben je daar geweest? Of, omgekeerd, heb je ooit een niet-moslimvriend naar je moskee of islamitisch centrum gebracht?

Maak er deze week een punt van om deze connecties te maken:

- Bezoek een moskee (of nodig een bezoeker uit).
- Woon een les, gebed of viering bij in een moskee.
- Drink koffie met de imam of een andere leider en bespreek informeel de islamofobie in uw omgeving.
- Deel de youtube-video van het gedicht (hieronder) op de sociale media, samen met een uitleg over hoe u zich uitspreekt tegen islamofobie. Moedig anderen aan om hetzelfde te doen, en neem een link op naar deze pagina van de Kumi Now website, samen met de hashtags #Islamophobia, #KumiNow, en #Kumi29.



Gedicht

"Dit is niet een alles-mooier-makend gedicht" , Suhaiymah Manzoor-Khan.

Dit zal geen 'moslims-zijn-net-als-wij' gedicht zijn.
Ik weiger respectabel te zijn.

In plaats daarvan: hou van ons als we lui zijn,
hou van ons als we arm zijn.
Hou van ons als we geen atleten zijn,
als we geen taarten bakken,
als we onze huizen niet aanbieden
of gratis taxiritten na afloop.

Als we ellendig zijn, suïcidaal, naakt en niets bijdragen,
hou dan van ons.
Want als je me nodig hebt om mijn menselijkheid te bewijzen,
ik ben niet degene die niet menselijk is.

Suhaiymah Manzoor-Khan is een moslim-dichteres uit de Pakistaanse traditie die bekend staat om haar geschriften, toneelstukken en gesproken woord. Je kunt haar optreden bekijken op <https://www.youtube.com/watch?v=G9Sz2BQdMF8>.



Bronnen:

Uitgebreide informatie op kuminow.com/al-quds/
Al Quds University in Jeruzalem vind je op www.alquds.edu/en.
Op Facebook: facebook.com/Alquds.edu, Twitter: twitter.com/alqudsu, of youtube.com/alqudsuniv.
Of kijk op Hona Al Quds, hun social media site: honaalquds.net/en/
Meer artikelen en video's op kuminow.com/al-quds/