



Kairos-Sabeel Nederland
Jacobskerkhof 2
3511 BL Utrecht

www.kairos-sabeel.nl
info@kairos-sabeel.nl

Utrecht, mei 2021

Aan het moderamen van de Protestantse Kerk Nederland
Postbus 8504
3503 RM Utrecht

Geachte moderamen,

Met Pinksteren vieren we het feest van de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem over een grote menigte. Een geest, waarin allen op gelijke wijze deelden en ook nu mogen delen in de grote gaven van de Heer. Zonder onderscheid naar taal, ras, herkomst.

Deze dagen lijkt een heel andere geest in Jeruzalem vaardig te zijn. Een geest van uitsluiting en geweld. Een geest van apartheid die op alle terreinen van het leven onderscheid maakt tussen mensen en hun rechten.

Kortgeleden bracht Human Rights Watch, een te goeder naam en faam bekendstaande mensenrechtenorganisatie, hun rapport uit over de apartheid waarop de staat Israël is gebaseerd. Met wettelijk onderscheid tussen staatsburgers, die sommige rechten hebben, en mensen met de Joodse nationaliteit, die alle rechten hebben. En mensen die leven onder de bezetting die vrijwel geen rechten hebben en zelfs met geweld uit hun huizen kunnen worden verdreven.

Eerder dit jaar bracht ook de Israëliëse organisatie B'Tselem een rapport uit dat helder aangeeft hoe het wettelijk verankerde systeem werkt.

Wat zou het bijzonder zijn, als de werkelijke Geest van Pinksteren weer over ons vaardig wordt, fundamentele gelijkheid van alle mensen voor het aangezicht van de Heer. Zonder wetten die onderscheid maken tussen mensen die in één land wonen. En dat die Geest ook ons, in onze Nederlandse kerken, aanspoort om die mensen nabij te zijn, joden, christenen, moslims en anderen, die zich inzetten voor recht en vrede, zonder onderscheid. En ons leidt in zelfonderzoek.

Wat zou het bijzonder zijn als, juist met Pinksteren, onze kerken laten blijken, dat het hun ter harte gaat als mensen uitgesloten worden op grond van etniciteit of geloof. En apartheid in al zijn vormen zouden afwijzen. Het Kairos document van 2009 geeft al aan, dat het hier gaat om een bevrijding van allen, zowel onderdrukte als onderdrukker. Immers, ook de onderdrukker zit gevangen in een verkeerd en schadelijk systeem.

Veel kerken in Nederland hebben ten aanzien van de apartheid in Zuid-Afrika heel lang gearzeld om echte stappen te zetten en de houding ten aanzien van witte en zwarte christenen niet meer door ideologie te laten bepalen. En ook hun theologie daarop te herzien.

Van kerken in Nederland nu wordt gevraagd om hun houding ten aanzien van die andere apartheid grondig te wijzigen. Om theologie die uitsluiting en onderscheid rechtvaardigt fundamenteel te herzien. En waar te maken wat bijvoorbeeld de PKN in haar I/P nota van 2008 zegt over internationaal recht. En daarnaar te handelen.

Graag horen wij van U hoe U dit ondersteunt.

Ook hopen wij, dat u dit in Uw communicatiekanalen deelt.

Sabeel Nederland
C.H. Blok, voorzitter