

Een klein gezelschap van christelijke theologen ging dinsdagochtend 17 oktober de straat op. Tegen de bombardementen op Gaza, en tegen de grote sympathie voor de staat Israël onder geloofsgenoten. 'We zijn voor God allemaal gelijkwaardig.'

Tegen de klok van tien uur verzamelen zo'n dertig christelijke theologen, predikanten en sympathisanten zich voor het tijdelijke Tweede Kamergebouw in Den Haag. Een enkeling draagt een zelfgemaakt bordje met zich mee: *'No justice no peace'*, en *'Je hoeft geen moslim te zijn om de Palestijnen te steunen'*.

Op een spandoek van enkele meters breed staat in kapitalen de slogan die de theologen vandaag de straat op brengt: *'Geen genocide in Gaza'*. Het gelijknamige christelijk collectief vindt dat het kabinet Israël moet aansporen een einde te maken aan het geweld in Gaza, wat inmiddels aan rond de 3000 mensen het leven heeft gekost.

De 75-jarige predikant Bram Grandia, een veteraan in het vredeswerk, is vroeg vertrokken uit zijn Gelderse woonplaats Doesburg. Hij draagt geen spandoek met zich mee, maar loopt rond met twee geschiedenisboeken in de hand. Eén van een Palestijnse, en één van een Israëliische historicus. "Ik vind het belangrijk dat we ons realiseren dat wat de afgelopen dagen gebeurt, onderdeel is van een bredere context."

Hier geen luide stemmen, laat staan geschreeuw. In de toespraken klinkt verdriet door, en ook wel boosheid, maar dat uiten de theologen in alle rust en ingetogenheid.

Van te voren was ook een mededeling uitgegaan: dat er geen vlaggen welkom waren bij de demonstratie. Maar bij aankomst blijkt dat niet bij iedereen te zijn overgekomen. Een jongen voegt zich bij het gezelschap, wapperend met een gigantische Palestijnse vlag. Hij krijgt een korte uitleg: "We zijn hier voor mensen, niet voor staten". Een beetje beduusd rolt de jongen zijn vlag weer op. Wraak

De route van de demonstratie voert van de Tweede Kamer naar het International Criminal Court (ICC), een afstand van zo'n 3 kilometer. "Daar zou het internationaal recht hooggehouden moeten worden, maar dat wordt nu geschonden", licht initiatiefnemer en theoloog Janneke Stegeman (43) toe. "Bezetting, ontheemding, het bombarderen van burgers: dat is allemaal strijdig met internationale verdragen. En onze regering kijkt toe."

Hoe verwerpelijk de daden van Hamas ook zijn, de reactie daarop gaat te ver, vindt de theoloog. "Israël kan niet uit wraak onbeperkt mensen in Gaza bombarderen. De aanslag van Hamas laat zien dat de Israëliische bezetting een spiraal van geweld als gevolg heeft."

In plaats van wraak te nemen, moet Israël werken aan een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnen, zegt Stegeman. "Vrede is altijd mogelijk, want vrede sluit je met je vijanden."

Vereenzelvigen

Het collectief voelt zich geroepen een ander christelijk geluid te laten horen, juist omdat veel christenen zich om theologische redenen verbonden voelen met het volk van Israël. "En omdat ze de staat Israël vereenzelvigen met het volk, wordt Israël kritiekloos gesteund."

Als je het Annemieke de Bruijn, emeritus predikant uit Culemborg vraagt, is ze hier vooral voor de kwetsbare mensen die nu geraakt worden in Gaza. "Baby's in couveuses, nierdialysepatiënten, gewone mensen die zijn afgesloten van water en brandstof. Wat Hamas heeft gedaan, is verschrikkelijk. In Israël zijn ook jonge mensen vermoord. Maar het lijkt wel alsof een joods leven meer medeleven bij ons losmaakt. En alsof we over Palestijns leed onze schouders ophalen. Ik geloof dat we voor God allemaal gelijkwaardig zijn."

Onderweg zingen de demonstranten over het duister, en bidden ze om een lichtend vuur – een lied van de oecumenische gemeenschap Taizé. De 27-jarige arabist en theoloog Thirza Snoek uit Amsterdam draagt een gedicht voor van de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish. Haar stem klinkt helder en vastberaden door de stad.

'Als je je ontbijt klaarmaakt,
denk aan anderen

Als je je oorlogen voert, denk aan anderen
Vergeet niet degenen die vrede willen
Als je je waternota betaalt, denk aan anderen.
Denk aan zij die alleen wolken hebben om van te drinken (...).

Nee, ze verwachten niet dat hun verhaal bij iedereen goed zal vallen, verzucht predikant De Bruijn. "Maar als ik geen dingen durf te zeggen die mensen niet prettig vinden om te horen, ben ik geen knip waard als dominee."