



Nabil Sahar is geen aanhanger van Hamas. Ook Hamas valt bij geweld onder internationale veroordeling.

Het doet hem en zijn volksgenoten pijn, als nu mensen die in Nederland leiding zouden moeten geven, de Israëlische vlag hijsen. Die vlag staat voor Palestijnen voor 70 jaar onrecht, bezetting, excessief geweld door het Israëlische leger en het meten met twee maten door de internationale gemeenschap. Als Palestijnen geweld gebruiken heten zij terroristen, als het Israëlische leger dat doet, hebben zij 'recht op zelfverdediging'.

Hij woont in Nederland, is lid van de Grieks-orthodoxe kerk en vindt geen gehoor bij de westerse kerkgenootschappen, ook niet in Nederland, voor de noodkreten van de Palestijnse christenen.

Israël probeert christelijke en moslim-Palestijnen tegen elkaar uit te spelen, maar wij voelen ons allereerst Palestijnen. Samen worden wij onderdrukt, ons land wordt van ons afgenomen. Nabil vraagt als christen aandacht voor het lijden van het Palestijnse volk in z'n geheel en heeft niks met vlaggen.

Als er toch vlaggen worden gehesen, dan pas als er sprake is van een vreedzame oplossing: Israël en Palestina als broedervolken in twee staten naast elkaar of misschien in één staat. Een gemixte vlag, afgeleid van de Israëlische en Palestijnse vlag: dat zou dan mooi zijn

Hij komt uit Oost Jeruzalem. Daar woont ook zijn familie en hij belt nu dagelijks met hen. Zij mogen de deur nu niet meer uit. Zij worden omsingeld door nederzettingen. Ze zijn bang voor wraakacties van de kolonisten die zwaar gewapend zijn en door het Israëlische leger worden beschermd. Palestijnen zijn nu vogelvrij.

Als kind ging hij in een dorp bij Jeruzalem naar een katholiek school, compleet met wekelijkse biecht. Tachtig procent van de leerlingen was moslim. 'Als wij uit de Bijbel lazen, lazen zij uit de Koran. Christenen en moslims leven nauw samen met elkaar. Vóór 1948 hadden mijn ouders en grootouders bovendien Joodse vrienden.'

Hij rondde in Griekenland zijn opleiding tot bouwkundig ingenieur af en verhuisde vandaar naar Nederland. Daar werd hij leraar.

Met hart en ziel is hij als oprichter en voorzitter betrokken bij de stichting Vrede voor Palestina.