

## Verslag gesprek KSN met Kairos-Bethlehem. november 2023

Afgelopen zaterdag namen wij deel aan de zoom-bijeenkomst met Kairos in Bethlehem, de jaarlijkse bijeenkomst, die dit jaar niet fysiek ter plaatse was.

In Bethlehem: Mays Nassar, Munther Isaac, Rifat Kassis, Nidal Abu Zuluf.

De wanhoop van onze Palestijnse Kairos-vrienden overheerste alles.

Naast de vreselijke gewelds- en haatuitbarsting, vooral ook de medeplichtigheid van de wereld, en daarbij ook van de meeste kerken.

Het is intussen een nieuwe (of ongelooflijke intensivering van de nooit gestopte) Nakba. En de wereld kijkt toe en de kerken blijven stil.

Iedereen die in deze situatie spreekt over mensenrechten, spreekt onzin. Spreken over mensenrechten heeft in deze situatie geen enkele betekenis.

Alleen al op de Westbank zijn de afgelopen weken meer dan 200 mensen gedood, waaronder een aantal kinderen.

Het geweld van de kolonisten is erger dan ooit. Na Gaza volgt waarschijnlijk de Westbank als doelwit.

Jordanië zet nu militairen in om te voorkomen dat er een vluchtelingenstroom die kant op gaat.

Het leek tot nu toe ondenkbaar, dat de wereld toekijkt terwijl er een genocide plaatsvindt.

Intussen heeft geen enkele kerk dit genocide genoemd, en hebben - behalve de Rooms-Katholieke Kerk - vrijwel geen kerken opgeroepen tot een (humanitair) bestand.

Het is voor de Palestijnen onmogelijk in gemeenschap te zijn met kerken en anderen die weigeren dit genocide te noemen.

'Godsdienstige' krachten hebben de democratie overgenomen. Terwijl het onmogelijk is dit niet als etnische zuivering te zien. Een geweldloze oplossing lijkt volstrekt buiten bereik.

En de wereldorde schudt op zijn grondvesten.

In het gesprek kwamen de volgende zaken aan de orde:

- Dit vraagt om een *status confessionis*<sup>1</sup>; een diep doordenken wat het Kairos-begrip 'wortelen in de liefde' voor allen betekent. Bevrijding van onderdrukte én onderdrukker, terwijl wij (Palestijnen) in gemeenschap moeten zijn met degenen die ons recht op bestaan weigeren?
- Berouw betekent omkeer van de huidige weg.
- Consequentie van niet instemmen met wapenstilstand moet **Boycot**, **Desinvesteren** en **Sancties** zijn. Veroordeel zowel genocide als ontbreken van antwoord van kerken.
- De onderliggende structuren moeten aangepakt.
- Er zijn ondanks alles '7000 die niet voor de Baäl gebogen hebben'.

Afspraak: de Kairos Advocacy groep maakt binnen een week een krachtige oproep, waarin o.a. wordt gesteld dat apartheid gemakkelijk kan leiden tot genocide.

---

<sup>1</sup> Een situatie waarin een mens of een kerk ronduit voor de waarheid moet uitkomen: Hier sta ik. Ik kan niet anders. Moge God mij helpen.